



DE WARE ZIN VAN ONS ZIJN

Studie

VAN GENESIS tot en met OPENBARING

STUDIE 18

Bouwen op het fundament en daaraan gerelateerde onderwerpen

Heiliging als werkwoord

Intro

In aansluiting op de twee vorige studies, waarin kort is ingegaan op de Heilige Geest en zijn aard en werk, staan we in deze studie, onder de noemer 'Heiliging als werkwoord', stil bij een logisch vervolg: 'wandelen door de Geest' - **Galaten 5:16**. Het mag duidelijk zijn dat daarbij niet ik de Geest het een en ander voorschrijf - dus mijn IK het start- en focuspunt is - maar dat het hier gaat om het mijzelf volkomen onder Zijn leiding stellen, en dat indachtig het woord van Paulus zoals opgetekend in **Handelingen 9:6a** dat zegt: *En hij, bevende en verbaasd zijnde, zeide: Heere, wat wilt Gij, dat ik doen zal?* (Staten Vertaling). Het 'wandelen door de Geest' raakt het 'met volharding de wedloop lopen' (**Hebr. 12:1**), het 'de goede strijd strijden' (**1 Tim. 6:12**) enz. en heeft alles van doen met 'gereedmaken' (**Openb. 19:7**). Het 'wandelen door de Geest' is van invloed op 'het waardig gekeurd worden' (zie b.v. **Luc.**

20:35 en **2 Thess. 1:5**) en onderstreept dat het deelhebben aan niet alleen de verlossing maar juist aan het 'waartoe' daarvan conditioneel is!

Wandelen in de Geest

Zoals we zagen is het Paulus die daartoe oproept in **Galaten 5:16**, terwijl hij deze aansporing herhaalt in **vers 25**. 'Door' in de beide verzen kan ook vertaald worden met 'in'. Dit is een door Paulus geliefd en veelvuldig gebruikt voorzetsel. In relatie tot zijn aansporende oproep mag verwezen worden naar **Galaten 3:3**. Paulus laat in dit laatste vers zien dat het niet ophoudt met de vervulling in de Heilige Geest maar dat het er in de levenspraktijk wel mee op kan houden...! Het 'wandelen in de Geest' komt in de praktijk neer op het invulling geven aan de aansporende oproep van Jezus zoals te lezen in **Johannes 15:4** waar Hij spreekt over de noodzaak van vruchtdragen (denk hier aan de vrucht van de Geest), iets wat nadrukkelijk het praktisch christen-zijn raakt. Het is goed om hier te lezen **Galaten 5:22** en volgend en **Johannes 15:1-8**.

Als een en ander iets laat zien dan is het wel: er moet gewerkt worden - uitgewerkt worden. Wat? Heiliging - heiligen, [h]eiligt de Christus in uw harten (**1 Petr. 3:15**). Heiligen is een werkwoord, iets waar je altijd verantwoording van moet kunnen (en willen) afleggen met het oog op de hoop die in je is! Heiliging wordt bewerkt door de Geest van God de ruimte in je levende geven. Paulus toont in **Filippenzen 2:12 en 13** aan dat het gaat om een wisselwerking (**vers 13**) en dus is een levende relatie met God en mij noodzakelijk. Paulus spreekt in dezen over een bewerken met 'vreze en beven' (**vers 12**), wat aangeeft dat het een uiterst serieus te nemen zaak is! Hoe treffend is wat Petrus zegt in **1 Petrus 1:15** waar staat: *maar gelijk Hij, die u geroepen heeft, heilig is, wordt (zo) ook gijzelf heilig in al uw wandel*. Hoe benoemt hij hier concreet de wandel en dat waarom? Dat stelt hij in **vers 16** - *er staat immers geschreven: Weest heilig, want Ik ben heilig* - dit sluit, nogmaals, alle vrijblijvendheid op het punt van heiliging uit. Paulus zegt het in **Colossenzen 2 vers 6 en 7** even duidelijk: *Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, wandelt in Hem, geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, bevestigd wordend in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiende in dankzegging*. Heiliging als werkwoord is wandelen in de Geest en houdt in: Gods Geest werkt en ik geef Hem de volle ruimte!



Vlees versus Geest

Wandelen in de Heilige Geest zal absoluut leiden tot een confrontatie met a) allereerst ons zelf, mijn IK, het vlees, b) met je medechristen en c) met de duisternis.



Wanneer je als kind van God wilt wandelen in de Heilige Geest betekent dit dat je leven zich afstemt op God de Vader. Vanuit Hem wordt er gehandeld en gewandeld. We zien dit uitgebeeld in het bovenstaande stoelenschema en wel bij de christen. Hoe vaak blijken we evenwel te gaan voor de tweede stoel. We rekenen met God, maar handelen en wandelen vanuit ons IK. Als ergens de botsing tussen vlees en Geest zichtbaar wordt dan wel bij de stoel van de 'naamchristen'. Misschien is het goed om **Galaten 5:13 e.v.** nog eens door te nemen. Hoe nadrukkelijk blijkt uit **vers 15** dat je in conflict kunt raken met de medechristen. Wat denkt u van 'verschil in mening' als het gaat om belangrijke ethische kwestie wanneer deze aan bod komen op het christelijk erf? Neem samenwonen, omgang voor het huwelijk, echtscheiding, hertrouwen na scheiding, omgang met iemand van hetzelfde geslacht enz. enz. Pas hier het stoelenschema eens op toe! Richt ik me dan allereerst op God en zijn Woord of, prevaleren mijn eigen

inzichten? Hoe blijkt juist hier het begeren van het vlees in te gaan tegen de Geest! Hoe voor zich sprekend is hier wat Paulus zegt in **2 Timotheüs 3:5**.

Het is evident hoe de buitenwereld op jou als christen zal reageren wanneer je Gods Woord als uitgangspunt neemt in welke kwestie ook, dus op de eerste stoel gaat zitten! De buitenwereld bezet stoel drie en houdt met God en zijn gebod geen enkele rekening. Wie oprecht verkiest te wandelen in de Geest zal onherroepelijk tegenstand mogen verwachten. Lees **Efeze 4:17-32** en **Efeze 5:1-21** en leg dat naast het stoelenschema. Stoel één representeer nadrukkelijk de nieuwe levenswandel. **Efeze 4:23 en 24** laten zien dat het gaat om een proces, een veranderen naar het beeld van Christus. Voor degene die per dag voor stoel één kiest, geldt wat Paulus zegt in **2 Timotheüs 3:12** en dat in relatie tot de medechristen en de niet christen: *allen, die in Christus Jezus godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden*. Godvruchtig leven doet delen in Gods heerlijkheid. Hier is het goed het 2 Corinthiërs 13:5 toe te passen: *Stelt uzelf op de proef, of gij wel in het geloof zijt, onderzoekt uzelf*. Het is belangrijk bij dit tekstwoord acht te geven op wat Paulus zegt: *of gij wel **IN** het geloof zijt*. Ook hier blijkt zijn voorliefde voor het voorzetsel 'in', terwijl het wat hiervoor gezegd is, met betrekking tot het in Hem blijven, onderstreept!

Naast de confrontatie met jezelf en de medechristen (en medemens) is er de onherroepelijke confrontatie met... de duisternis. Deze confrontatie wordt door Paulus beschreven in **Efeze 6:10 e.v.** als de strijd in de hemelse gewesten - licht en donker gaan namelijk onherroepelijk botsen bij de keuze van stoel één. Deze strijd manifesteert zich zeker na de vervulling in de Heilige Geest. Denk aan Jezus (**Matt. 4:1 e.v.**) - wanneer vond deze verzoeking plaats (zie **Matt. 3:16**)? De vervulling in de Heilige Geest maakt ons burgerschap in de hemelen effectief (**Filip. 3:20** zie ook **Col. 3:1-4**). Als hemelburger zullen we hier op aarde, als we het hemelburgerschap willen uitleven, onherroepelijk geconfronteerd worden met geestelijke strijd.

...wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten (Ef. 6:12). Dit punt van de strijd in de hemelse gewesten verdient een afzonderlijke studie.

Afsluitend

We sluiten deze studie af met enkele verhelderende kanttekeningen ten aanzien van het conflict tussen Geest en vlees.

Om het conflict dat er met ons **IK** kan ontstaan, is het nodig zicht op de mens te hebben - een Bijbels mensbeeld is dan ook onmisbaar. Het zijn met name de volgende tekstplaatsen, **Genesis 2:7** en **1 Thessalonicenzen 5:23**, die hier allereerst aandacht verdienen. Vanuit deze twee tekstplaatsen blijkt de mens een driedeling te zijn in tekening als volgt weer te geven:





God nam stof van de aardbodem, maakte daarvan het lichaam (blauw), Hij blies in de neusgaten zijn adem, geest (geel) en als deze twee zo 'tesamen' komen, wordt de mens 'aldus een levende wezen (letterlijk **ziel** in het Hebreeuws)' - **Genesis 2:7** (groen). Drie afzonderlijke componenten en toch één. Wanneer we kijken naar de afzonderlijke componenten dan zijn daarbij de volgende eigenschappen te plaatsen:

lichaam	—	vijf zintuigen	horen zien ruiken proeven tasten
geest	—	geweten intuïtie contact	
ziel	—	wil intellect, verstand gevoelens, emotie	van affectie van wens van aanvoelen
De mens kan		denken handelen voelen	

Wanneer we naar dit laatste kijken, dat de mens kan denken, handelen en voelen, dan is dat wat hem onderscheidt van de rest van de schepping en wat (mogelijk) de invulling geeft aan wat God bedoelde toen Hij zei 'naar ons beeld, onze gelijkenis'. Immers, hoe kenmerkend zijn denken, handelen en voelen bij God de Vader.

Binnen de Bijbel worden wat 'leven' aangaat de volgende begrippen in de grondtekst gebruikt:

bios	psuche	zoe
natuurlijk leven	ziele leven	leven van eeuwigheidswaarde
eros	filia	agape
Marc. 12:30	Ps. 51:6	1 Cor. 3:16

Vanuit deze tekening gaan we terug naar het stoelendansschema, nu vanuit de twee laatste afbeeldingen een en ander aanvullend:



Zorgvuldige evaluatie van wat in de tekeningen is weergegeven, zal meer licht geven op wat gezegd is ten aanzien van het conflict met het Ik en de medechristen/medemens in relatie tot het wandelen in de Geest. Belangrijke vraag is: waar zie ik mezelf?

Voor vragen (bij eventuele onduidelijkheid of behoefte aan toelichting) of reacties wordt verwezen naar de mogelijkheid tot contact zoals aangegeven op de site. In de volgende studie wordt onder de noemer 'bouwen op het fundament en daaraan gerelateerde onderwerpen' ingegaan op *De strijd in de hemelse gewesten*.